

50

Door: Kelly Gevaert  
Fotografie: Wouter Van Vooren

# In het spoor van Achielle naar Brugge

Retro is het nieuwe modern, ook op de fiets. Daarom laat ik mij op een zonnige zaterdagochtend verleiden tot een luttel 30 km in het Brugse Ommeland. Om op een trendy omfiets de stad te veroveren.





## “De fietsen zijn genoemd naar mijn grootvader Achiel”



“Zijn we weg?” Peter Oosterlinck staat te trappelen om me zijn nieuwste modellen Achielle fietsen te tonen. Vijf jaar geleden stond de jonge West-Vlaamse ondernemer samen met zijn vader en broer aan de wieg van de retrotrend in de fietswereld. Met het fietsenmerk Achielle maakten ze de stalen ‘omafiets’ weer hip. Het verschil? Dat moet je voelen. En daarom neemt hij me mee van aan het familiebedrijf in Egem bij Tielt via het fietsnetwerk naar Brugge. “Om te tonen dat de Achielle niet zomaar een hippe stadsfiets is, maar echt een fiets van bij ons.”

**EGEM 23** Al van ver zie je de Achielle fiets op een paal boven het familiebedrijf in Egem uitsteken. Alleen is de drukke Brugse Steenweg niet meteen de leukste plek om te fietsen. Gelukkig weet Peter hoe we snel aansluiting vinden bij zijn favoriete fietsnetwerk: dat van het Brugse Ommeland – met zijn historische polderlandschappen, geheimzinnige wastines, mysterieuze bossen en groene kasteellandschappen. We hoeven maar de bordjes met de knooppunten te volgen. Het is naar verluidt de vroegere mijnbouw in ons land die aan de oorsprong ligt van dat eenvoudige systeem.

Om de ene schacht van de andere te onderscheiden, had elke schacht een nummer. Als je maar de juiste nummers onthield, vond je altijd je weg terug. Het systeem werd later toegepast op de fietspaden. Gevolg: wil je nu ergens gaan fietsen? Zoek dan het dichtstbijzijnde knooppunt en je bent vertrokken. Trappend van knooppunt naar knooppunt bereik je je bestemming langs de mooiste fietspaden van het land. In ons geval is dat duidelijk via Wingene: een gezellige gemeente zo'n 5 km verderop.



### WIE IS PETER OOSTERLINCK?

- Studeerde ingenieur automatisering.
- Ging na het afstuderen aan de slag in het bedrijf van zijn vader en grootvader. “Als je daar als kind mee bent groot gebracht, wil je toch niets liever dan je vader opvolgen? Bovendien mocht ik onder het toeziend oog van mijn vader dingen proberen waar ik elders alleen maar van had kunnen dromen.”
- Houdt in zijn vrije tijd van ommetoertjes in het Brugse Ommeland. “Omdat dat dichtbij Egem is en je daar prachtig kan fietsen.”

**WINGENE 25** Een tocht door een typisch Vlaams landschap op een typisch Vlaamse fiets. Daarin mag een gezellig terrasje niet ontbreken. Daarom plaatsen we de fietsen in Wingene even tegen de kerkgevel en genieten we in het zonnetje van een lekker ontbijt. Het was hier trouwens niet zo ver vandaan dat Peters grootvader zijn fietswinkeltje begon, op de markt in Zwevezele. Meteen goed voor het verhaal bij de koffie: “De fietsen zijn genoemd naar mijn grootvader Achiel. Hij begon als fietsenverkoper in 1946, vlak na de oorlog. In die tijd was het niet zo ongewoon dat je ook nog zelf je fietsframes produceerde. Hij maakte er zelfs zijn hoofdactiviteit van en sloot zijn winkel. Drie generaties lang maakten we enkel die kaders, voor fietsenmerken uit binnen- en buitenland. Tot we vijf jaar geleden beslisten om onze droom waar te maken: een volledig eigen fietslijn ontwerpen. We vertrokken van een paar frames uit grootvaders tijd en staken die in elkaar om te kijken of we er iets mee konden aanvangen. Met als resultaat: de Achielle.”

**OOSTKAMP 22-11-27-86-87-71** Waarom ze er ondanks alle nieuwe technieken en materialen in de fietsindustrie voor kozen om terug te grijpen

naar het model van weleer? “Retro is in, zowel bij jong als oud”, zegt Peter. “Surf maar eens naar [www.cyclechic.be](http://www.cyclechic.be), een fiets is ook een fashion statement geworden.” Toch voelen we de allerbelangrijkste reden pas als we opnieuw opstappen: “De meeste fietsen vandaag zijn gemaakt uit aluminium, die van ons niet: wij maken ze nog in staal. Dat is een unicum en het maakt ze zoveel sterker. Het model is bovendien makkelijk om op te zitten. Je zit goed recht, waardoor je lichaam minder zwaar belast wordt. Het brede stuur is wendbaar en laat je veel makkelijker achterom kijken. Kortom, de ideale fiets om je in en rond de stad mee te verplaatsen. Naar de bakker, het werk, tijdens een fietsuitstapje ...” We voegen de daad bij het woord en zetten koers richting Kanaal Gent-Oostende. Dreven, weilanden en bossen glijden voorbij. Vlakbij liggen immers de uitgestrekte wandel- en fietsgebieden Lippensgoed-Bulskampveld en de Gulke Putten. Hier en daar zie je er nog radiotorens opduiken die vroeger zorgden voor de verbinding met zeeschepen. Ondertussen zijn ze geklasseerd als erfgoed. Het zijn bakens uit lang vervlogen tijden die tot het collectief geheugen behoren. Net als de Achielle fietsen binnenkort misschien.



## “Retro is in, zowel bij jong als oud”



**BRUGGE 69-5-6-7** De faam van Achielle reikt ondertussen tot ver over de landsgrenzen heen. In New York rijdt actrice Sarah Jessica Parker ermee, tot in Australië wordt erover geschreven en in Zuid-Korea noemen ze de fietsen in één adem met een Vlaams stijlicoon als Walter Van Beirendonck ... Naast de typisch Vlaamse fietsen hebben steeds meer mensen duidelijk ook het begrip fietstoerisme ontdekt. Heel wat steden spelen daarop in door huurfietsen ter beschikking te stellen voor een rondje in en rond de stad. Er zijn ook steeds meer geleide fietstochten naar plekken die te voet maar moeilijk bereikbaar zijn. Op die manier ontdek je in een mum van tijd veel meer dan enkel de historische binnenkern. Dat ondervinden we aan den lijve wanneer we vanuit Oostkamp in laatste rechte lijn naar Brugge fietsen. Het scheelt niet veel of we worden bij het binnenrijden van de Ezelpoort bijna omver gefietst door enkele enthousiaste toeristen. “Niet iedereen leert vanaf zijn 4 jaar al zonder steunwielletjes fietsen,” lacht Peter het incident weg. Misschien een idee voor een nieuw model Achielle fietsen?

### GEÏNSPIREERD?

Zo fiets je zelf van Egem naar Brugge

Knooppunten:

**23 – 25 – 22 – 11 – 27 – 86 – 87 – 71 – 69 – 5 – 6 – 7**

Afstand: **29,8 km**

Fietsvriendelijke logies:

[www.vlaanderen-vakantieland.be/fietsvriendelijk](http://www.vlaanderen-vakantieland.be/fietsvriendelijk)

### MEER DAN 10.000 KM FIETSNETWERKPLEZIER

Een rondje Vlaanderen Vakantieland? Dat kan! Via de fietsknooppunten rijdt je langs de mooiste baantjes, wegels, landschappen en vergezichten van fietsparadijs Limburg tot aan de Kust. Goed voor meer dan 10.000 km fietsplezier.

Waar wacht je nog op? Bestel je fietskaart op [www.vlaanderen-vakantieland.be/fietskaart](http://www.vlaanderen-vakantieland.be/fietskaart) en spring op je stalen ros.

## NOG MEER FIETSEN IN EN ROND DE STAD?

### OP DE VELO DOOR ANTWERPEN

- De Velo is een vorm van openbaar vervoer op 2 wielen, bedoeld voor korte ritten. Je vindt ze op 85 strategisch goedgelegen plekken in Antwerpen. Koop een dagpas, weekpas of jaarkaart en laat je gaan.  
[www.velo-antwerpen.be](http://www.velo-antwerpen.be)

- Blijf je graag in het wiel van de gids in en rond Antwerpen? Begin dan op [visit.antwerpen.be](http://visit.antwerpen.be)

### ALLEZ VILLO! IN BRUSSEL

- 2500 fietsen, 180 stations, 11 Brusselse gemeenten die wachten om ontdekt te worden. De huurfietsen van Villo! liggen telkens op amper 450 meter van elkaar. Om ze los te maken, koop je een ticket of een abonnement. Alles over de fietsen én de bijhorende gidsen die je begeleiden naar de meest fietsvriendelijke straten en de leukste plekjes, vind je op [www.villo.be](http://www.villo.be)

### GENT FIETST!

- Nostalgie naar je studentenjaren? Van fietsen tot fietsroutes ... alles over fietsen in Gent vind je op [www.gentfiest.be](http://www.gentfiest.be)

- Fabrieken bezoeken op de fiets, fietsen langs het water, ditjes en datjes op de fiets ... Of dacht je dat alles in de Arteveldestad op wandelafstand van elkaar lag? Je vindt het antwoord op [www.vizit.be](http://www.vizit.be)

### MET DE FIETS ONDER DE WOL IN EEN FIETSVRIENDELIJK LOGIES

Moe van een heel dagje trappen? Zet je fiets op stal en kruip onder de wol in een van de talrijke fietsvriendelijke logies in Vlaanderen Vakantieland. De sportieve gastheer of -vrouw zorgt voor fietsverhuur, legt jou en je fiets in de watten en wijst je met veel plezier verder op weg. Over luxe gesproken! Lees er alles over op [www.vlaanderen-vakantieland.be/fietsvriendelijk](http://www.vlaanderen-vakantieland.be/fietsvriendelijk)