

Mode uit vervlogen tijden: sexy retro

Als er één domein is waar 'retro' vandaag aan populariteit wint, dan is het wel de modewereld. Ook in onze Belgische steden strijken hoe langer, hoe meer retroboekjes neer. Het Antwerpse label Who's That Girl behoort zonder meer tot één van de belangrijkste trendsetters. Geen retro omwille van de kunst, wel draagbare mode voor vrouwen die zich goed in hun vel voelen. En die een speels, sexy knipoogje naar hoe we vroeger tegen de wereld aankeken, wel kunnen smaken! www.whothatgirl.eu

DE REVIVAL VAN RETRO

Retro is weer helemaal in. Veel merken en ontwerpers grijpen terug naar de fifties of sixties, om in te spelen op populaire trends als 'ambachtelijk' of 'authentiek'. Met deze vijf nostalgisch ogende hebbedingen haal je zelf een stukje retro in huis.



Behangpapier uit de jaren 60 en 70: hippe retro

Wonderlijk hoe goed retrobehangpapier aansluit bij een eigentijds en trendy interieur. Heb je zelf zin om die éne muur er decoratief te laten uitspringen? Neem dan bijvoorbeeld zeker een kijkje op www.funkywalls.be. Je vindt er een fabelachtige collectie behangpapier met de ontegensprekelijke motieven en fantastische kleuren uit de jaren 60 en 70. Een originele blikvanger in jouw woning én een collector's item. Het behangpapier dat je hier aantreft, is immers al lang uit productie, waardoor vaak maar een paar rollen meer beschikbaar zijn. Net genoeg voor die ene muur dus ...



De radio als designicoon: hightechretro

De Roberts Radio sierde vroeger elke Engelse huiskamer, en mag zich nog steeds hofleverancier van de Britse Queen noemen. Maar nu kan je dit legendarische Engelse icoon ook in huis halen in een hedendaagse hightechversie. Uiterlijk zit de Revival DAB RD60 in hetzelfde jasje als in de jaren 50.

Binnenin pakt hij echter uit met DAB, zodat je ook de digitale stations kan ontvangen. Zelfs de ingang voor jouw mp3-speler of iPod ontbreekt niet. De keuze van de kleuren varieert van stijlvol cassis tot fris muntgroen. www.robertsradio.co.uk



Jules Wabbes: tijdloos mooie retro

Jules Wabbes was dé Belgische ontwerper van de jaren 50 en 60. Zijn palmares is niet van het minste: de inrichting van enkele Sabena-vliegtuigen, interieurs voor de Wereldexpo in Brussel en zelfs kantoormeubelen voor het toenmalige Gemeentekrediet. Zijn prachtige modernistische meubelen doorstaan moeiteloos de tijd. Dat bewijst Bulo, dat Wabbes' ontwerpen recentelijk opnieuw op de markt bracht. De Edition 2010-collectie met tafels, zetels, tabourets en zelfs een kapstok is een terecht ode aan het oeuvre van deze bijzonder veelzijdige designer. www.bulo.be



De Achielle-fiets: ambachtelijke retro

Heel wat fietsmerken beweren 'Belgisch' te zijn, maar meestal slaat de 'Made in' enkel op de assemblage van onderdelen uit Azië. De Belgische firma Dija-Oostcolor bouwt het stalen frame van de fiets nog zélf in eigen land en gebruikt enkel West-Europese toponderdelen. Hun troeven? Ervaring en traditioneel handwerk, gecombineerd met een modern machinepark. Iedere Achielle-fiets wordt op bestelling gemaakt. Wil je er eentje? Dan kies je zelf uit talrijke modellen, uitvoeringen, kleuren én opties. www.achielle.be

